

Facit

Musikfrågesport 24

1. Thory Bernhards - *Ann-Caroline*
2. Brita Borg - *Fat Mammy Brown*
3. Alice Babs - *Sugartime*
4. Gösta "Snoddas" Nordgren - *Flottarkärlek*
5. Rockande sammen - *Vid foten av fjället*
6. Owe Thörnqvist - *Titta, titta*
7. Lily Berglund - *Vita syrener*
8. Swe-Danes - *Gunga i en hammock*
9. Lars Lönndahl - *Melodie d'amour*
10. Jan Malmsjö - *Snurra min jord*
11. Ulla Sjöblom - *Jag står här på ett torg*
12. Margareta Kjellberg - *Roslagsvår*
13. Povel Ramel - *Kokosnöten*

1	X	2
1		
		2
1		
	X	
	X	
	X	
	X	
		2
1		
	X	
	X	
		2
1		

- 13 rätt - Mästarklass!
- 12 rätt - Nästan perfekt!
- 10 - 11 rätt - Utmärkt!
- 9 rätt - Mycket bra!
- 8 rätt - Bra!
- 7 rätt - Ganska bra
- 6 rätt - Medelmåttigt
- 5 rätt - Hyfsat
- 4 rätt - Sådär...
- 3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
- 2 rätt - Tja...
- 0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!



Musik att minnas 

www.musikattminnas.se

Musikfrågesport



Musikfrågesport 24

Tillbaka till 1950-talet - med idel svenska röster

Musik att minnas 

Musikfrågesport 24

Tillbaka till 1950-talet - med idel svenska röster

1. Vi inleder vår resa tillbaka till 1950-talet med en melodi som blev så populär att den till och med översattes till engelska. I USA fick den titeln *Lay down your arms*. På svenska heter den något helt annat...den som kommer på den svenska titeln får ett hedersomnämmande. Vad heter sångerskan?

1 Thory Bernhards x Ingeborg Nyberg 2 Lily Berglund

2. Nu gör vi ett tvärt kast och hamnar rakt in i en revy. På scenen står en kvinna som gjorde stor succé med just den här melodin. Vem är det som sjunger?

1 Rock-Olga x Git Gay 2 Brita Borg

3. Med den tredje melodin vänder vi på steken! Här får vi lyssna till en landsplåga som kom från USA till Sverige. Textförfattaren *Eric Sandström* hade nog lite bråttom för alla ord hann visst inte med att översättas - men vad gjorde det? Ingen undkom den i alla fall...vem är det som sjunger?

1 Alice Babs x Sonja Stjernquist 2 Ulla Sallert

4. Året var 1952, radioprogrammet var Karusellen. Programledaren hette Lennart Hyland och sångaren, ja vad hette han? Han spelade centerhalv i Bollnäs bandylag och gjorde en sådan succé i radion att ingen tidigare hade skådat dess like...

1 Arne Quick x Gösta "Snoddas" Nordgren 2 Harry Brandelius

5. *Jag är lapp och jag har mina renar...* så inleds visan som *Sven Gösta Jonsson* gjorde succé med. Egentligen hette visan *Vid foten av fjället* och den sjöngs av... ja, vad kallades *Sven Gösta Jonsson* för i skivbranschen?

1 Lapp-Gösta x Rockande sammen 2 Jokkmokks-Jokke

6. Tala om landsplågor! Den sjätte melodin innehåller några textrader som nästan alla svenskar ganska snart tröttnade på: *Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där?* Vad heter mannen som fick en riktig hit med den här slagdängan?

1 Stikkan Andersson x Owe Thörnqvist 2 Sven Arefeldt

Ps Kan det vara härifrån kung Carl Gustaf fick idén till sitt berömda: *Nu vänder vi blad...*?

7. *Vita syrener de blomma om våren...* det här blir kanske inte så lätt? Flickan som sjunger gjorde många skivinspelningar under 1950-talet. *Vad tar ni för valpen* är kanske den mest kända. Hon hördes också i radio tillsammans med *Per Lindqvist* och *Gastarna* i programmet *Refrängen*. Vad heter hon?

1 Towa Carson x Lily Berglund 2 Siv Malmkvist

8. Nu ska vi äntligen få koppla av lite grann - och i riktigt trevligt sällskap med till på köpet. Tänk er en trädgård med blommor, buskar och träd - och faktiskt en fin hammock som vi kan gunga i tillsammans med, ja, vilka då?

1 Vi Tre x Gastarna 2 Swe-Danes

9. Över hela Europa blev nästa melodi oerhört populär. Den sjöngs på många språk, och även på svenska förstås. Vem är det som sjunger *Melodie d'ámour*?

1 Lars Lönndahl x Gunnar Wiklund 2 Anders Börje

10. *Snurra min jord* är ursprungligen en fransk melodi. Den fick en mycket fin text av den begåvade *Lars Forssell*. Sången framfördes från scenen i en revy av en mycket mångsidig artist, nämligen...

1 Ingvar Wixell x Jan Malmjö 2 Jarl Kulle

11. En sång om ett mycket allvarligt ämne närmar vi oss nu. *Jag står här på ett torg* (svensk text *Lars Forssell*) bygger på den franska sången *Le Déserteur* av *Boris Vian*. Sången är skriven i form av ett brev till den franske presidenten, där en soldat förklarar varför han inte tänker gå ut i krig för den franska kolonialismen. Vem är det som sjunger *Lars Forssells* svenska tolkning?

1 Nora Brockstedt x Ulla Sjöblom 2 Britt Damberg

12. Den tolfte melodin innehåller några ord som användes ganska flitigt under 1950-talet. *Johansson, rör på påkarna!* uppmanades man lite titt som tätt om man råkat hamnat lite på efterkälken. Vem är det som sjunger?

Ledtråd: Känd från humorprogram på TV. Hedersomnämmande till den som också kommer på sångens titel!

1 Märta Ahlberg x Karin Juel 2 Margareta Kjellberg

13. Avslutningsvis ska vi försöka knäcka en sista nöt. Vem är det som sjunger?

1 Povel Ramel x Kalle Sändare 2 Carl Gustaf Lindstedt