

Facit

Musikfrågesport 43

1. Nederländerna - Somliga går med trasiga skor
2. Beppe Wolgers - Det gåtfulla folket
3. Jan Malmström - Bygga upp ett stort berg
4. 17 maj - Norge (Moltas Eriksson)
5. Predikaren - Turn, turn, turn (The Byrds)
6. Irland - There's whisky in the jar (The Dubliners)
7. Solna - The Last Farewell
8. Luciano Pavarotti - O sole mio
9. Olle Adolphson - Sign. "Karlsson - Evig vår"
10. Miljöpartiet - Om maskros och tjärdoft
11. Sigge Fürst - Fyra skäggiga furirer
12. Brita Borg - Ulliga krulliga gubbar
13. Sevilla - Barberaren i Sevilla

1	X	2
		2
	X	
1		
	X	
		2
	X	
1		
		2
	X	
		2
1		
		2
	X	

- 13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!



Musik att minnas

www.musikattminnas.se

Musikfrågesport



Musikfrågesport 43

Näste man till rakning

Musik att minnas

Musikfrågesport 43

Näste man till rakning

1. *Somliga går med trasiga skor* sjöngs av en skäggig trubadur vid namn Cornelis Vreeswijk. Han kom till Sverige som tolvåring. Från vilket land kom han?
1 Tyskland x Belgien 2 Nederländerna
2. *Det gåtfulla folket* sjungs här av Magnus Carlsson som inte brukar vara så skäggig. Melodin är skriven av Olle Adolphson men vad heter den skäggige textförfattaren?
1 Jan Öjvind Swahn x Beppe Wolgers 2 Lasse O`Månsson
3. Den tredje melodin hämtar vi ur musikalen *Stoppa världen*. Här sjunger en man som vid den här tiden oftast var slätrakad. Nu har skägget vuxit till. Vem sjunger?
1 Jan Malmsjö x Tommy Körberg 2 Loa Falkman
4. Den skäggige sångaren i Helmer Bryd's Eminent 5 Quartet heter Bobo Slacke. Här framför han en sång som inte blev så populär i vårt västra grannland. Norge förklarade sig självständigt från Sverige redan 1905. Vilket datum firar Norge sin nationaldag?
1 17 april x 17 maj 2 17 juni
5. *Allt har sin tid*. Det begreppet är temat för den här sången. Texten är hämtad direkt från en av bibelns böcker. *Allt är fåfänglighet...* vilken del av bibeln är det? Den skäggige låtskriven heter Pete Seeger.
1 Psaltaren x Höga visan 2 Predikaren
6. Äntligen en sång om whisky! *There's whisky in the jar* framförs här av ett helt gäng skäggiga individer. Från vilket land kommer dessa skäggprydda musiker?
1 Canada x Irland 2 Australien
7. Vår skäggige vän Roger Whittaker sjunger *The last farewell*. Det finns också en svensk version av sången som inleds med orden: *Vi ser hur solen stiger över Råsunda...* I vilken stad låg den numera rivna Råsunda Fotbollsstadion?
1 Solna x Uppsala 2 Stockholm
8. Så till en skäggprydd operasångare. Pröva gärna att sjunga med i *O sole mio!* Själv tror jag nog att jag avstår. Vem är det som sjunger?
1 Enrico Caruso x Jussi Björling 2 Luciano Pavarotti
9. Det är inte så lätt att hitta skäggiga sångare som man skulle kunna tro! Här kommer i alla fall en både begåvad och skäggprydd trubadur med en egen visa. Vem är det?
1 Anders Fugelstad x Olle Adolphson 2 Kjell Höglund
10. Nu ska vi lyssna till den obotliga romantikern *Carl Anton* med en visa som heter *Om maskros och tjärdoft*. Vilket politiskt parti har maskrosen som sin partisymbol?
1 Liberalerna x Centerpartiet 2 Miljöpartiet
11. *Fyra skäggiga furirer* framför här av en gammal kär bekant. Även korpralen i visan är faktiskt orakad. Vem är det som sjunger?
1 Sigge Fürst x Thor Modéen 2 Fridolf Rhudin
12. Alla gillar inte skägg. Det framgår ganska tydligt i den här sången av Povel Ramel. Vem är det som sjunger?
1 Thory Bernhards x Siw Malmkvist 2 Brita Borg
13. Då och då brukar vi kosta på oss en lite pampig avslutning på frågesporten. Idag åker vi till en barberare i Spanien. Vilken stad handlar det om?
1 Madrid x Sevilla 2 Barcelona