

Facit

Musikfrågesport 60

1. 20 år - *Happy days are here again.*
2. Charleston - *Charleston*
3. krinolin- *I min blommiga blå krinolin*
4. turban - *Tip toe thru' the tulips with me*
5. viska - *Whispering*
6. ca 47% - *Side by side*
7. bananer - *Yes, we have no bananas*
8. 0,3048 meter - *Five foot two, eyes of blue*
9. The Beatles - *Ain't she sweet*
10. Frälsningsarmén - *Second Hand Rose*
11. koltrast - *Bye, bye blackbird*
12. Tolvskillingsoperan - *Mack the Knife*
13. Gene Kelly - *Singing in the rain*

1	X	2
1		
1		
	X	
		2
	X	
	X	
		2
		2
1		
1		
		2
	X	
		2

- 13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!



Musik att minnas

www.musikattminnas.se

Musikfrågesport



Musikfrågesport 60

Det glada 20-talet

Musik att minnas

Musikfrågesport 60

Det glada 20-talet

1. Mellankrigstiden, åren mellan första och andra världskriget, inleddes med "Det glada 20-talet". Det är väl tveksamt om det var så glatt för alla, men musiken andades ofta både glädje och framtidstro. Hur många år passerade efter första världskrigets slut tills det andra världskriget startade.
Medan ni funderar på det lyssnar vi till *Happy days are here again*.
1 20 år x 30 år 2 40 år
2. Året är 1923. Kjolarna, liksom frisyreerna, är korta. Musiken är det bra fart i och just det här året fick vi en ny modedans från Amerika. Vad kan vi dansa till den här musiken?
1 Charleston x Swing 2 Rumba
3. 1920 spelades *My Alice Blue Gown in*, och ni får ursäktas att det skrapar lite grann. Sången handlar om en alldeles speciell klänning i en mycket vacker blå färg: Alice Blue. På svenska handlar sången också om en klänning, som var både blå och blommig. Vilken slags klänning handlar det om?
1 den lilla blå x krinolin 2 dirndl
4. *Tip toe thru the tulips* sjunger Anette Hanshaw. Ja, den som vill träffa sin älskade i trädgården får gå försiktigt på tå mellan tulpanerna. Tulpanerna kom till Europa på 1500-talet via det Osmanska riket. Ordet tulpan kommer från det persiska ordet *dulban*. Vad betyder ordet *dulban*?
1 dubbel x dukat 2 turban
5. Gissningsvis är väl alla här för unga för att ha dansat till den här melodin? Det är i alla fall Benny Goodman som svänger till det med en låt som handlar om att...
1 vissla x viska 2 ljuga
6. *Side by side* kunde man lyssna till 1925. Sida vid sida, det hade varit en hård kamp för jämlikhet och i det svenska riksdagsvalet 1921 fick kvinnorna rösta för första gången. Hur många procent av de röstberättigade kvinnorna röstade faktiskt i valet?
1 ca 7% x ca 47% 2 ca 87%
7. Nu ska vi lyssna till en helt instrumental version av en melodi som kom 1923. Låttexten handlar om frukter som inte alltid fanns att köpa i handeln, vilka?
1 dadlar x ananas 2 bananer
8. Många av de populäraste melodierna från 1920-talet har spelats in senare av de mest skilda artister. Först ut är *Shane Fenton* med sin version av *Five foot two, eyes of blue*. Sången ger en bild av en ganska kort tjej, med blå ögon. Hur lång tror ni att hon var? Då måste man förstås veta hur lång en *foot* är uttryckt i meter. Hur lång är en *foot*? (en tum är numera definierad som 2,54 cm)
1 0,1048 meter x 0,2048 meter 2 0,3048 meter
9. *Ain't she sweet*, som många gick och nynnade på 1927 fick en ny vår på 1960-talet. Då sjöngs låten in på nytt av ett engelskt band, vilket?
1 The Beatles x The Kinks 2 The Searchers
10. Redan 1921 sjöngs *Second Hand Rose* in av Fanny Brice, vi lyssnar till Barbra Streisand. Sången handlar om en stackars flicka som bara får begagnade kläder och smycken. Till och med den älskade fästmannen har mage att berätta att han varit gift tidigare. Idag får väl sången anses vara ganska klimatsmart? Begagnat ligger i tiden - vilken organisation är det som ligger bakom *Myrorna*?
1 Frälsningsarmén x Stadsmissionen 2 Lutherhjälpen
11. *Bye, bye blackbird* - i en version av Dean Martin. Sången är från 1926 och den har spelats in av mängder av artister. Dean Martin visste säkert vad det var för fågel han sjöng om, men vad den heter på svenska visste han kanske inte? Den här fågeln har faktiskt blivit vald till Sveriges nationalfågel!
1 svala x lärka 2 koltrast
12. Nu släpper vi lös en osedvanligt grym gestalt, skapad av Bertolt Brecht. På tyska heter han Mackie Messer och på engelska Mack the Knife. I vilken föreställning dyker denne Mackie upp? Sjunger gör Bobby Darin.
1 Spelman på taket x Tolvskillingsoperan 2 Hello, Dolly!
13. Nu är 1920-talet nästan slut, men vi hinner precis få med en sång från 1929. Här är det någon som gillar när det regnar! Vem sjunger (och dansar) till melodin *Singing in the rain*?
1 Sammy Davis Jr x Fred Astaire 2 Gene Kelly