

# Facit

## Musikfrågesport 76

1. AIK - *Stockholm i mitt hjärta*
2. mer än 600 år - *Visan om Helsingfors*
3. balalajka - *En natt i Moskva*
4. Christiania - *Oslo*
5. Folketinget - *Förälskad i Köpenhamn*
6. Big Ben - *Streets of London*
7. Kaledonien - *The streets of Edinburgh*
8. potatis - *Molly Malone*
9. Checkpoint Charlie - *Ich hab ' noch einen Koffer in Berlin*
10. Croissant - *Vi kommer alltid ha Paris*
11. 12.00 - *Under en filt i Madrid*
12. Vasco da Gama - *I Lissabon där dansa de*
13. Akropolis - *Vita rosor från Aten*

1	X	2
1		
		2
	X	
	X	
	X	
1		
		2
	X	
	X	
1		
		2

- 13 rätt - Mästarklass!  
12 rätt - Nästan perfekt!  
10 - 11 rätt - Utmärkt!  
9 rätt - Mycket bra!  
8 rätt - Bra!  
7 rätt - Ganska bra  
6 rätt - Medelmåttigt  
5 rätt - Hyfsat  
4 rätt - Sådär...  
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...  
2 rätt - Tja...  
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!



Musik att minnas 

[www.musikattminnas.se](http://www.musikattminnas.se)

# Musikfrågesport



## Musikfrågesport 76

*Rundtur i Europa*

Musik att minnas 

# Musikfrågesport 76

## Rundtur i Europa

1. *Stockholm i mitt hjärta*. Alla kan vi väl se framför oss när Lasse Berghagen sjunger från Sollidens scen på Skansen i Stockholm. Skansen skapades av Arthur Hazelius 1891. Samma år grundades en mycket omtyckt och framgångsrik idrottsförening på Biblioteksgatan 8. Laget spelar i svarta tröjor och vita byxor. Klubbmärket, som blivit valt till världens vackraste, innehåller både året 1891 och en sol. Vilken är klubben?  
**1 AIK      x      Hammarby IF      2 Djurgårdens IF**
2. *Barbara Helsingius* sjunger nu *Visan om Helsingfors*. Helsingfors är som bekant huvudstad i Finland. Efter oktoberrevolutionen i Ryssland förklarade sig Finland självständigt den 6 december 1917. Innan dess hade Finland varit en del av Sverige fram till 1809. Hur länge var Finland en del av Sverige?  
**1 mer än 100 år      x      mer än 300 år      2 mer än 600 år**
3. Vi fortsätter österut och hamnar fram mot natten i Moskva. Här lyssnar vi till Jan Höiland vid Moskvaflodens strand. Det finns ett speciellt ryskt stränginstrument som är trekantigt med tre strängar. Vilket är instrumentet?  
**1 mandolin      x      balalajka      2 bordun**
4. *Fred Åkerström* tar oss med till Oslo. Oslo blev enligt Snorres Sturlassons kungasaga grundat cirka år 1048 av kung Harald Hårdråde. Från 1624 fram till 1925 hade Oslo ett annat namn. Vad hette staden då?  
**1 Drammen      x      Christiania      2 Hamar**
5. Under många år fördes det ständiga krig mellan Sverige och Danmark. Numera lever vi i fred och i god samsamhet med våra danska vänner. *Siw Malmkvist* säger sig till och med vara förälskad i Köpenhamn. Vad kallas förresten det danska parlamentet?  
**1 Alltinget      x      Folketinget      2 Stortinget**
6. Nu tror jag att vi tar oss lite västerut, till England. Av klimatskäl flyger vi väl inte utan åker båt över Nordsjön. Jag hoppas att ni inte har anlag för sjösjuka! Väl framme i London blir vi guidade av *Ralph McTell* genom Londons gator. På Westminsterpalatsets norra klocktorn finns det en slagklocka som göts 1856 och togs i bruk 1859. Vad heter klockan?  
**1 Big Ben      x      Big Bell      2 Big Brook**
7. Efter att ha gått runt på gatorna i London tar vi oss norrut till Skottland. Här får vi sällskap med *The Proclaimers* när vi vandrar genom gatorna i Edinburgh. Kungariket Skottland enades politiskt på 800-talet och hade, till skillnad från England och Wales, aldrig lytt under det Romerska riket. Vad kallade romarna Skottland?  
**1 Eire      x      Newfoundland      2 Kaledonien**
8. Har ni kvar några åksjuketabletter? Det behövs kanske inte, för nu ska vi bara göra en kort sjöresa till Irland. Vi ska till Dublin, som faktiskt betyder dygölen. Här träffar vi *The Dubliners* som sjunger om *Molly Malone* som också står staty i staden. Mellan åren 1845-1852 inträffade Den stora svälten på Irland. Utöver engelsk imperialism berodde svälten också på att en viktig gröda drabbades av missväxt. Vilken växt var det som drabbades av en svamp som förgiftade den?  
**1 råg      x      potatis      2 vete**
9. *Ich hab´ noch einen koffer in Berlin* sjunger *Marlene Dietrich*. Staden Berlin var som ni vet en delad stad efter andra världskrigets slut. Genom staden byggdes en mur som skiljde Östberlin från Västberlin. En av de mest kända gränsovergångarna mellan Öst- och Västberlin låg på gränsen mellan Berlins amerikanska och sovjetiska sektor i västra Berlin. Vad hette den?  
**1 Checkpoint Billy      x      Checkpoint Harry      2 Checkpoint Charlie**
10. Så bär det av igen! Vi åker söderut mot Paris tillsammans med *Veronica Maggio*. Det kan nog bli ganska kul! Här tar vi in på hotell och på morgonen när vi vaknat dricker vi kaffe i restaurangen. Vi äter inte smörgås till kaffet utan något som mer liknar ett wienerbröd. Vad kallas det här bakverket?  
**1 Petit choux      x      Croissant      2 Crème brûlée**
11. Vi fortsätter söderut och hamnar lustigt nog tillsammans med Claes Eriksson under en filt i Madrid. En hastig titt på klockan - den är prick 12. Om klockan är 12.00 i Madrid, hur mycket är då klockan i Stockholm?  
**1 11.00      x      12.00      2 13.00**
12. Från Madrid reser vi västerut och hamnar i Portugal, närmare bestämt i Lissabon. Nu söker vi namnet på den man som fick ett kungligt uppdrag att hitta sjövägen till Indien. Resan påbörjades i juli 1497 med fyra skepp. Han nådde Indien den 20 maj 1498 och kom åter till Portugal 1499. Vad hette denne upptäcktsreande?  
**1 Vasco da Gama      x      Columbus      2 Magellan**
13. Vi avslutar vår europarundtur med *Ann-Louise Hansson* och *Vita rosor från Aten*. I en antik del av Aten finns en klippa som är 150 meter hög. Här finns många berömda byggnader, bland andra Parthenontemplet. Vad heter klippan?  
**1 Kastoria      x      Korint      2 Akropolis**