

Här ska du finna trohet, sa skraddarn
- kysste skomakarfrun

Gift dig, så hoppar du så lagom,
sa bonden till kalven

Det var i grevens tid,
sa prästen till brudparet

Här går det åt kärringar!sa gubben,
- gifte sig för tredje gången

Inte vet jag vad det är för bokstav,
men det är fan så likt spader ess,
sa pojken till prästen.

Ombyte förnöjer, sa skraddarn
- kysste hustrun

Jag får tacka alla som hjälpt till!
- sa flickan vid barndopet

Näst efter bröllop är begravning
det bästa jag vet, sa prästen.

Välkommen i det gröna, sa flickan
och strödde persilja på magen.

Välkommen i det gröna sa pojken,
satte mor sin i nässelhögen.

Är du full eller galen, sa pigan
när drängen friade till henne.

Den som vore borta och fick gå hem,
sa kärringen, hade främmande.

Det blev mycket snyggare,
sa gumman när hon fick ut gubben.

Det både värmer och klär,
sa kärringen om löständerna.

Det värmer först, men kyler sedan
sa gubben, pinka i skinnbyxorna.

Lagom är bäst, sa kärringen,
tog sju supar på en gång.

Den som väl låge, sa den late
- satt i sängen

Mycket skrik och lite ull,
sa kärringen när hon klippte grisen

Det blir därefter, sa prästen
- döpte barnet för sex skilling.

Det kan ju inte stå i evighet,
sa murarn när kyrktornet ramlade.

Lite men välment, sa skraddarn
- fick stryk med nässlor.

Nu seglar vi, sa skepparn
- stod på grund.

Gör inte som jag gör, utan som jag
säger, sa prästen.

Det är långt till skogen, sa bonden,
- eldade med yxskaftet

Så ska det låta, sa klockarn
- föll i orgelverket

Ack, om vinden ville vända
tills jag ska gå hem, sa kärringen
- gick i motvind

Hit ska vi alla om vi får leva
och ha hälsan, sa bonden
- gick på kyrkogården

Ändå något, sa fan
- när han fick se Åmål

Snyggt, men inte pråligt, sa fan
- måla svansen grön.

Det var nära ögat, sa kärringen
- fick en sticka i rumpan.

Det smaka i alla fall karl, sa flickan
- kysste tuppen

Lite kivas ökar bara vänskapen,
sa gumman när hon slog gubben
med vedträet.

Vore jag inte så rynkig, krokig
och utvärkt, skulle jag se både
ung och fager ut,
sa gumman när hon såg sig i spegeln.

Mina höns smakar vilt, sa gumman
när hon sålde kråkor för kycklingar.

Det känns liksom lite gråkallt,
sa flickan som satt naken på isen.

Å tack, inte ska det behövas kaffe,
fast jag kom in för den skull,
sa kärringen.

Tålamod! sa kärringen,
åt välling med syl.

Du mår inte bra av det där du,
sa kärringen och tog bort middan
för sin man.

De håller ihop, satpacket,
sa pojken om föräldrarna.

De här sju åren går snart, sa pojken,
fick stryk första dan han kom i läran.

Det tar sig, sa pojken om skrikandet.

Var och en är herre över sin stackare,
sa pojken, piska katten.

Det är ingen nöd så länge mor
går och tigger, sa pojken.

Nu ska vi ställa till oreda, sa pojken
- titta på bruden

Jag tycker inte om att ligga ensam,
jag är mörkrädd, sa pojken
- när han kröp till flickan.

Mej kvittar det, men mor tyckte
jag skulle fråga, sa pojken
- när han fria och fick nej.

Pålitligaste människa jag träffat på
är jag själv, sa gumman.

Det var rätt åt mej, sa flickan
- vad hade jag i drängstugan att göra?

Jag är upptagen hela natten, sa flickan
- då en herre bjöd upp henne

Tycker han att han gjort det bra nu,
sa flickan när hon reste sej.

Det finns ingen kärlek mer i världen,
sa flickan när ingen bjöd upp henne
på balen.

Gud give du vore karl, sa flickan
- kysste tuppen.

Nu blir det värre, sa brudgummen,
när han var full på bröllopsdan.

Blir det som Anders sagt så blir det
mest till att ligga, sa flickan, sålde
spinnrocken då hon skulle gifta sej.

Patern vet nog men frågar ändå,
sa bruden vid vigseln.

Bättre lycka en annan gång, sa flickan
- dansa med sig själv.

Det hör inte hit!
sa domarn om rättvisan

Alla barn i början, sa länsman
lurade bonden på femtio öre.

Vem kan känna till varenda vattenpöl,
sa skolmästarn när han blev tillfrågad
om Svarta havet.

Det är konstiga brev min far skriver,
bara förmaningar, men inga pengar,
sa studenten

Nu går det för långt, sa plåtslagarn
- ramla utför taket.

Nu är tiden inne, sa trädgårdsmästarn,
satte plantorna i snön.

Renlighet är en god dygd, sa skraddarn
- vände skjortan på julafton

Det lyckas inte, sa bagarn
- gjorde bullar i solvärmen.

Usch vad han är ful,
sa sjömannen om tombuteljen.

Det svartnar för ögonen, sa flickan
- pussa sotarn.

Den klokaste ger efter, sa bonden
- gick undan för lokomotivet.

Här finns rum för flera, sa bonden
- ramlade i sjön

Vågar du livet så vågar jag halsen,
sa bonden, svalde flugan som satt
på gröten.

Här ska det gå i sken, sa bonden
- spände hustrun för harven.

Mellan man äter och dricker behöver
en sova för att må riktigt bra,
sa skånebonden.

Att låta bli att dricka lärde jag henne,
och hade hon levat längre skulle jag
lärt henne av med att äta också,
sa bonden om märren.

Skit till fisk, sa bonden
- när han fjälla grodan.

Du förstår väl skämt, sa bonden
- högg huvudet av tuppen.

Så ska man ta dem, sa bonden
- tog kräftorna med tårna.

Slut med vissla, sa bonden
när han tappa läppen.

Äta först, sa bonden
- när bastun brann.

Kryddad mat är bäst, sa bonden
- strödde snus i vällingen.

Jag köper två, så har jag även för
nästa år, sa bonden om almanackorna.

Korven är sur, sa bonden
- åt gurkor.

Finemang, sa Mobergskan
- tog loppa på magen.

I år har jag supit så lite,
så jag nästan skäms för´et, sa Lang.

Jag säger inget jag,
sa kärringen som inte kunde tiga.

Det knallar och går, sa Fyll-Johan,
när han låg i myrstacken.

Nu ska väl lopporna undra vart jag tagit
vägen, sa Ann-Mari, vände särken.

Hälsan är efterhängsen,
sa Pelle Lindblom när de frågade
honom hur han mårde.

Man tager vad man haver,
sa Kajsa Varg.

Fint ska det vara, sa Lotta
- sydde hålsöm på kökshanddukarna.

Det sista som fanns, sa tjuven
- stal dörren.

Ärlighet varar längst, sa tjuven
- tog en brödkaka

Blod för blod, sa hamnbusen
- dräpte lusen.

När kroppen inte vill arbeta
ska man inte truga´n, sa sjäarn.

Hur du vill, min vän,
men här ska skåpet stå, sa frun.

Ta mycket, och ta någon stor också,
sa modern när hon skicka pojken att
stjäla spik.

Sån´t här tycker jag om,
sa frun om skvallret.

Han kan, men han ids inte,
sa frun om sin man.

Finns inte i mitt hus,
sa frun om ordningen

Får jag inga fiskar så har jag
mina maskar i behåll,
sa gubben när han metade.

Jag vill göra folk av dig, sa gumman
- slog katten.

Ungdomen rasar, sa gumman
- ramlade utför trappen.

Det är lättare sagt än gjort,
sa käringen när man bad henne tiga.

Jag fattig, syndig människa,
sa gubben - kysste pigan

Nog sköt jag rätt, men fågeln satt snett,
sa bonden

Här kommer jag,
sa han som föll genom taket